

De Sint-Pauluskerk van Antwerpen

Baken aan de stroom



De in alle opzichten unieke dominicanenkerk zet zijn deuren wagenwijd open voor bezoekers en toont fier haar kunstschaten. Jaarlijks mogen wij duizenden bezoekers verwelkomen.

De concertmissen geven een tot de nok gevulde kerk en zijn een ode aan de schoonheid van de muziek. De Sint-Pauluskerk bezit meer dan 80 schilderijen, waarvan drie werken van Peter Paul Rubens. Het is de enige kerk waar schilderijen van Rubens, Jordaens en Van Dyck nog op hun originele plaats naast elkaar hangen. De architecturale verbondenheid met het dominicanenklooster (1256) geeft een unieke dimensie, de klooster ruimtes zoals de kruiswegkapel, Lepanto kloostergang en sacristie kunnen bezocht worden. Sint-Paulus, zoveel verschillende redenen voor een aan te raden bezoek.

Het geluid van stilte in een grootstad van speels licht door ramen van wegdromen.

Deze sacrale ruimte ontvangt je met open armen. Het virtuoze samenspel van licht en ruimte tilt je op uit het dagelijks bestaan en de weelde aan religieus en cultuurhistorisch erfgoed, nodigt uit tot rustig verwijlen ...

Laat de overweldigende schoonheid van het geheel maar op je af komen om daarna op ontdekkingstocht te gaan.

Laten we het met U eens over muziek hebben.

Het oude orgel wordt aanzien als een kroonjuweel van de Vlaamse orgelbouwkunst. Door de eeuwen heen bouwden Van Haeghen, Forceville en Delhaye hier een instrument en meubel die een harmonisch geheel vormen. In 1998 werd er een tweede nieuw orgel bijgebouwd, gestemd op hedendaagse toonhoogte. Het oude en het nieuwe orgel tellen samen 4229 pijpen. Kwam U graag als muzikliefhebber meer te weten over dit orgel, onder deskundige leiding kan dit orgel van dichtbij bezocht worden. Een klein orgeldemo is mogelijk of gaat U voor een grotere uitvoering: alles is bespreekbaar.

Ook zo nieuwsgierig naar verborgen kantjes?

Wist je dat de Sint-Pauluskerk een echte schatkamer bezit. Je ogen zullen fonkelen als je die honderden diamanten bewondert. Er zijn stukken bij die ons land niet meer mogen verlaten! Daal je liever met de kinderen eens af in de crypte van deze kerk op zoek naar romaanse restanten, pas dan op voor schedels en geraamten.



Als de avond over de stad valt, komt er een rust over deze buurt.

Het was ooit anders, gelukkig maar want dan hadden er die nacht van 2 april 1968 handen te kort geweest om de talrijke kunstschaten te redden bij de grote brand.

De Sint-Pauluskerk bij valavond het kan, de kerk bezoeken; een kort bezoek, wat langer uitweiden en een receptie achteraf, bij mooi weer in de tuin. Stel je eigen programma samen.

Openlucht theater.

De Calvarieberg, omringd door huizen uit de zestiende eeuw, biedt een merkwaardig schouwspel met 63 levensgrote beelden, die opgesteld staan rond en op een kunstmatige rots. Dit kleine Jeruzalem was voor zoveel die het H. Land niet konden bezoeken een openbaring. Deze Calvarieberg kent zijn gelijke in Europa niet en is bijgevolg uniek. Laat U gidsen door deze tuin van de verbeelding.

GROEPTARIEVEN

Overdag

Vanaf 1 april tot en met 1 oktober kan de kerk bezocht worden van 10u tot 17 uur.

Andere maanden op aanvraag.

De kerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De rondleidingen zijn gratis.

Er kan in het N-F-E-D en Spaans gegidst worden.

Hierbij komt de gidskost van 65 euro voor een groep van max. 20 personen.



Naast een ***algemene rondleiding*** kunnen ook verschillende thema's uit een ruim aanbod gekozen worden. We spelen graag in op de specifieke wensen van de groep. Gelieve wel op voorhand Uw interessegebied doortegeven.

Een greep uit het aanbod:



Fonkelende steentjes, een rondleiding in de schatkamer.

Door het oog van de naald, een rondleiding in het sacristie met oog voor het waardevolle kerktextiel in deze kerk aanwezig.

Achter de schermen: we ontdekken de geheimen van een ver verleden.

Een crypte met een verhaal: we dalen af in een crypte die ons toelaat o.a.; de restanten van de eerste romaanse kerk in beeld te brengen.

Sterke verhalen: vele kunstwerken in deze kerk hebben naast hun kunsthistorische waarde ook nog een verhaal te vertellen. Is het schilderij "la Madonna del Rosaio" bijvoorbeeld een echte Caravaggio?

Concerten.

Het huren van de Sint-Pauluskerk als concertlocatie is mogelijk indien het programma door de kerkfabriek wordt goedgekeurd.

Huur kerk: 1000 euro per dag, zonder draaien van stoelen of bijplaatsen van extra stoelen.

Huur receptieruimte

De crypte, pand of binnentuin kunnen afgehuurd worden. De maximum capaciteit voor deze ruimte bedraagt 150 personen. De huur van de crypte, pand of binnentuin bedraagt 250 euro. Tevens kan de catering (van een hapje, drank, brood maaltijden tot warme gerechten) door onze traiteur verzorgd worden. Een gratis prijsofferte wordt U toegestuurd.

Reservaties onder voorbehoud van begrafnissen en huwelijksvieringen.

Voor meer info en reservatie:

Rober Vanherp, 0495/570.292 of vanherp.robert@scarlet.be

Walter Geluyckens 0494/448253 of walter.geluyckens@hotmail.com

